

Afgelopen weekend was daar de 4de wedstrijd om het Frans Kampioenschap in Bitche!!

Mooie baan, tegen de bergwand aanliggend en ook het weer was mooi!

De training verliep redelijk. De ondergrond was voor Franse begrippen zacht maar voor ons Hollanders gaat ie nog steeds door voor best wel hard.. haha!!

Rick had in de week voorafgaand ook een ONK op donderdag in Marum.

Een spier in zijn bovenbeen plaagde al even maar ging nu mooi roet in het eten gooien! Iets te veel geweest waarschijnlijk..

De eerste manche:

Start was ok maar het wou allemaal niet lukken.. de focus was gericht op de verkeerde dingen en het been zat geen kracht in en was pijnlijk om te beuren.. dit resulteerde ook in twee valpartijen.. nou uiteindelijk als 8ste over de finish!!

De tweede manche:

Slechte start.. maar nu liet hij zien wat wilskracht is!! Van de 28ste plek terug gevochten naar 2.. dan maar de voet zoveel mogelijk op de steun laten.. maar alles geven en de pijn wegschuiven(zover als dat kan).. Uiteindelijk ging het 4 bochten!!!... voor de finish mis.. Rick sprong een tafelbult en kwam te dwars.. en mede door het pijnlijke been kreeg hij de motor net niet waar hij moest zijn en viel eraf... toch de motor weer aan de praat kunnen krijgen en uiteindelijk als 6de over de finish!! Pff.. nou leuk was het niet maar hij gaf niet op en dat is een zeer belangrijke bijkomstigheid!!

As weekend rijdt hij de tweede EK en wel in Kegums Letland!! Hopen dat zijn been dan genoeg rust heeft gehad om weer te kunnen knallen

