

Weer een mooi weekend vertoeven op de Zwarte Cross!!

Hier werd de laatste wedstrijd van de Dutch Masters verreden..

Omdat de andere klassen die aan de ZC meedoen ook over de baan heen moesten was de baan strak en snel..

De training liep goed en de eerste manche kon beginnen..

De start was goed en Rick kon in de kopgroep beginnen..

Toen hij voor de tweede keer het bos weer uit kwam lag hij op kop... dat was super!!

Dit hield hij bijna de hele manche vol.. met zo nu en dan spannende momenten omdat Haarup hem wou passeren maar Rick kon hem net weer achter zich houden.. phoe.. het regende best op dat moment maar ik heb er niks van vernomen..haha!! Wat een zenuwslag voor moeders!

Helaas in de laatste ronde was er een achterblijver die naar rechts dweilde , daar waar Rick dus ook net reed. Tja dan moet je even van het gas en kon nummer twee er mooi langs.. Rick kwam dus als tweede over de finish. Nou super gedaan!!

De tweede manche ging de start iets minder en begon hij rond een 5de plek aan de wedstrijd.. de eerste paar rondes was Rick te druk om naar voren te komen waardoor hij niet harder gaat rijden.. op een gegeven moment kreeg hij weer de rust en ging het rijden weer mooi soepel en begon hij naar voren te rijden. Helaas was er een aanval van een ander waardoor ze beiden ten val kwamen en het gat op de kopgroep niet meer was dicht te rijden maar hij reed netjes door en kwam als vierde over de finish. Totaal drie.. dus wel een podium plaats!!

