

Dit maal was Rick in Castelnau de Levis, een kleine 1300KM van Zenderen!

Dit is een hele harde baan waar het rubber van de wielen zichtbaar is op de baan.. dus echt hard!

Dit is voor Rick zeer onbekend dus waren we zeer benieuwd hoe hij het er af zou brengen.

De trainingen gingen goed.. hij zette een tweede tijd neer en ook zo bij de kwalificatie manche werd hij als tweede afgevlagd! Dat was dus super De baan op zich was ook weer spectaculair.. althans voor onze begrippen! De bulten hier zijn zo hoog en stijl. (Om maar een voorbeeld te noemen moest Rick na een bult die hij sprong in de 2, in de lucht overschakelen naar de 5! Zo'n snelheid werd er behaald met het naar beneden springen.. pfff!

Maar hij vind het zo mooi!

Zondags was de baan weer harder geworden en hierdoor krijg je steeds minder houvast aan het gravel en word het aardig glad, maar Rick deed zijn best. Hij was ook mooi rustig dus alles ok!

Hij had goede starts en kon beide manches in de kopgroep beginnen. In de eerste manche kreeg Rick een probleem met zijn achterrem en dat kostte hem een aantal plekken maar kwam toch als 5de over de finish!!

De tweede manche was ook super.. Hij reed netjes, maakte wel 1x een klein foutje en dan moet je een plek inleveren en let wel.. de meeste rijders zijn op bekend terrein..

Ook hier kwam hij uiteindelijk als 5 de over de finish!

Totaal dus ook 5de waardoor hij met een paar puntjes verschil met zijn voorganger op de 4de plaats in het algemeen klassement staat op dit moment!

Was dit een goed weekend?... zeker!! Veel geleerd en dat het team ook tevreden was kon Rick merken toen hij terug kwam van de manche.. hij kreeg van iedereen een applaus bij aankomst voor de tent..

waarop Rick zei: snap er niks van!! Vorige week won ik en nu word ik 5 en klappen ze.. Ja omdat hij als Hollander op zo'n baan knap werk had laten zien met een mooi resultaat !!

Met de Pasen geen wedstrijd voor Rick dus even rust!! Het weekend erop zal de eerste "EK" in Valkenswaard van start gaan!!

