

Een aantal weken geleden werden wij als ouders uitgenodigd door de KNMV om op Papendal te komen!

Om te horen wat de plannen zijn voor 2018!

Tot nu hadden we de boot afgehouden want de KNMV had weinig flexibiliteit in hun programma voor MJC (team Yamaha).

De KNMV moest leren inzien dat wanneer ze Rick willen opnemen in hun programma, dat ze terdege rekening moeten houden met de wensen en eisen van team MJC.

Het team zorgt voor motoren, materiaal en kleding, regelt trainingen op de motor voor Rick en reizen heel Europa af voor de EK wedstrijden en dan staat alles voor Rick klaar om hier aan deel te nemen!

Deze partij is voor Rick onmisbaar en kozen we er telkens voor om niet in zee te gaan met de KNMV!

Blijkbaar is de KNMV tot andere inzichten gekomen en is men nu wel bereid om zich flexibel op te stellen!

Er zijn gesprekken geweest tussen de bondscoach, de teambaas van Rick, Loic le Foll, en de manager van Yamaha Europa Erik Eggens en ook die staan er open voor!

Op Papendal (<http://papendal.nl/topsport/cto/>) wordt er 1 op 1 gewerkt met Rick waardoor er op veel vlakken grote verbeter punten zullen ontstaan.. zoals fysiek/ mentaal/ voeding/ school en een stuk motor training..

Een groot deel van de overige motor training zal bij het team worden gegeven door hun trainer Steven Frossard.

Dit zal betekenen dat Rick dus op Papendal gaat wonen, trainen en ook daar naar school gaat!

Een hele verandering en een groot avontuur voor ons allemaal maar tegelijkertijd een unieke kans die we denk ik zeker moeten proberen!!

Deze kans wordt ons geboden door de KNMV die er zeer veel werk van hebben gemaakt dit voor elkaar te krijgen. Het is uniek in Europa dat een motorcrosser dit aangeboden wordt.

Rijders als Herlings en Coldenhoff beamen dit en vertelden dat zij ook graag zo'n kans hadden willen hebben op jeugdige leeftijd. Ook bv Joel Smets was zeer positief over dit initiatief.

Mochten er uiteindelijk toch problemen uit voortkomen of als Rick zich er bv niet gelukkig voelt dan kunnen we stoppen met het programma en komt hij weer gewoon thuis!

Dat recht houden wij als ouders.

We zijn heel benieuwd hoe het allemaal gaat lopen in de praktijk maar houden iedereen natuurlijk ook hier van op de hoogte!

Gr. Anuska